

Beste vrijwilliger, sponsor of sympathisant,

We zijn blij, dankbaar en ook een beetje fier dat we jullie dit tweede jaarrapport van Zoekpunt mogen aanbieden. Ook dit jaar moesten we onze werken voortdurend aanpassen aan veranderende corona-regels. En april moesten we ook opnieuw een maand sluiten. Maar ondanks deze hindernissen voelen we dat Zoekpunt meer en meer bekend én gewaardeerd wordt.

Die waardering krijgen we ook vanuit bredere hoek: we laten u meelesen in het verslag van het bezoek in het kader van Tracing Grace, alsook in het eindrapport van Space for Grace en Hefboom vzw. Daarnaast kwam Zoekpunt meermaals aan bod in kerkelijk media, en werden we gevraagd als getuige in een webinar van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van Universiteit Leuven.

Maar het belangrijkste gebeurt aan de basis, in onze kerkplek in Shopping 2. Elke dag opnieuw laten onze onthaalvrijwilligers zich vassen door de vragen en de verhalen van mensen. Een luisterend oor is ons grootste geschenk. En - waar er ruimte is - getuigen we ook vrijuit over ons geloof en wat ons gaande houdt ...

We zoeken samen naar nieuwe wegen om als Kerk in dienst te staan van het geluk van mensen. We geloven dat Zoekpunt zo'n nieuwe weg kan zijn. We hopen dat Zoekpunt in 2022 nog verder mag groeien tot een plek waar zinzoekers zich welkom voelen en waar mensen elkaar ontmoeten in respect en in het besef dat we - door naar elkaar te luisteren - zelf rijker worden.

De vrijwilligers van Zoekpunt aan het woord ...

- Een mevrouw, herstellende van een heupoperatie, maakt haar dagelijkse therapeutische wandelronde en komt geregeld langs Zoekpunt. We hebben iedere keer een gezellig babbeltje in de deuropening. Een keer gaat ze op mijn uitnodiging in en komt binnen om het gesprek voort te zetten onder het genot van een kopje koffie. Ze belooft terug te komen. Een keer daarop ben ik er niet en vraagt ze naar me. Desondanks komt ze binnen, hoorde ik later van mijn collega. Als ze weer vertrekt, zegt ze: "Jij bent ook zo lief" ...
- Soms zijn we een soort uitvalsbasis voor daklozen, mensen in armoede, vluchtelingen ... en kosters die vergeten zijn iets op tijd in te kopen. Gelukkig kennen we – in de meeste gevallen – in ons netwerk de juiste personen om hen op weg te helpen.
- Soms komt een jonge vrouw binnen om naar de visjes te kijken. En eten te geven. Daar wordt ze blij van. En wij dus ook ...
- Op momenten dat het rustig is, hebben we voldoende leesstof in huis om onszelf te verrijken. Ik voel me bevoorrecht om permanentie te mogen hebben in Zoekpunt.
- Een jonge vrouw, een godsdienstleerkracht, komt zo nu en dan binnen om te kijken of we iets nieuw in het assortiment hebben, wat zij kan gebruiken in haar lessen. Een keer was mijn dochter, puberleeftijd, met me meegekomen om te shoppen en zo nu en dan even bij haar moeder in te checken. Ze was er net toen de vrouw binnenstapte. Ze observeerde de jonge vrouw, wier innerlijke schoonheid van buiten te zien is. De vrouw en ik hadden een leuk gesprek over jongeren, het leven, haar lessen. Ik zag, dat mijn dochter het gesprek volgde: op het juiste moment op de juiste plaats.
- In de Kerstweek hoorde ik op een middag tot driemaal toe doorheen de gangen van Shopping 2 de enthousiaste kinderkreet weergalmen: "Kijk, mama, Jezus!" (verwijzend naar de mooie kerststal in onze etalage). Ik moest denken aan het psalmvers: "Uit de mond van kinderen hebt Gij U de lof bereid". Ik zou het niet durven roepen in de gang van de Shopping. Maar een kind mag dat wel ...
- Vaak blijven mensen in de gang verwonderd staan: "Wat is dat hier? Iets van de kerk?" Soms hoor je ook: "De getuigen van Jehovah?" Dat is dan het sein om aan de deur een woordje toelichting te geven. En dan klinkt: "Gewoon de katholieke Kerk? Ik wist niet dat jullie dit ook deden". Gewoon het feit dat we 'er zijn' is dus al een groot getuigenis!

14-15 september: Tracing Grace: bezoek en verslag van coördinator Raf Lust

Even in herinnering roepen: Zoekpunt kon mede opstarten door financiële steun én begeleiding van Space for Grace, een initiatief vanuit het Interdiocesaan Pastoraal Beraad dat innovatieve pastorale projecten ondersteunt. Raf Lust, coördinator voor Space for Grace, bracht ons in september een bezoek en postte volgend verslag ...

Vrijwilligers van Zoekpunt staan me op het kerkplein van de Sint-Martinuskerk op te wachten. Om half acht speelt de beiaard 'Amazing Grace', het lijflied van Space for Grace. Het is vandaag bevrijdingsdag van Genk, en de stedelijke beiaardiers zijn van dienst. Het was geen enkel probleem om dit nummer aan het concert toe te voegen. Deken Luc geeft me zijn telefoon om de beiaardierster persoonlijk te bedanken. Ze koos er voor om Amazing Grace in fade out te eindigen, als slaapliedje voor de kinderen van de stad.

In de Crypte van de Sint-Martinuskerk mag ik de vrijwilligers van Zoekpunt ontmoeten en luisteren naar hun meest beklijvende ervaringen, die ze in hun winkelpand op de drukste winkel-as van Genk meemaakten. Van de kleinste opening na de eerste lockdown in 2020 werd gebruik gemaakt om het initiatief op te starten. Mensen nabij te zijn met een luisterend oor en een aanbod te doen van betekenisvolle geschenkjes. Je wordt er levensbeschouwelijk geprikkeld, door de inrichting van de etalage en de voorraad aan 'kaartjes en kaarsjes'.

Het project 'Zoekpunt' werd in de eerste ronde van Space for Grace al goedgekeurd, omdat het een eigentijdse invulling is van 'naar de mensen toe' te gaan, vanuit de 'vreugde van het Evangelie'. Letterlijk en figuurlijk is Zoekpunt veel toegankelijker dan de dekenale kerk op de heuvel. In het dal van de mensen, waar ze als schichtige mieren hun inkopen verzamelen, is Zoekpunt aanwezig! Vanuit een concrete interesse binnengestapt, ontstaat er met de vrijwilligers nogal snel een gesprek over de moeilijke bevalling, het ziekteproces of de levendigheid van de persoon voor wie het geschenkje bedoeld is. "De ernst waarmee mensen een kaartje uitkiezen voor 'hun communicant', spreekt aan", vertelde Myriam. "De verwondering over dat het winkeltje er is, doet bezoekers al anders kijken", vult Jaak aan. En Maria vertelt over de zoon die het ouderlijk huis gaat verlaten en gepaste woorden zoekt om zijn ouders te bedanken. Een tiental vrijwilligers zette de stap om effectief ingeschakeld te worden in de werking van Zoekpunt. Deken Luc steekt de erkenning voor zijn vrijwilligers niet onder (bid)stoelen of (kerk)banken. In de zomer werd er voor elke dag een ander aanbod gedaan: een bezinnende wandeling, een leestip voor een goed boek, een toeristische rondgang in een open kerk of een ontbijtje.

De kwakkelzomer van 2021 verklaart wellicht waarom vorige zomer de respons groter was, maar het belet de dekenaal secretaris Astrid niet om kritisch te blijven bevragen om nieuwe en betere voorstellen op tafel te leggen. Zij vormt in haar permanentie en ondersteuning de ruggengraat van de vrijwilligerswerking én van Zoekpunt. "We zouden een praathoek kunnen inrichten, de eerste zaterdag van de maand - ik zeg maar wat - om over een open thema een goed gesprek te houden", laat Jaak zich ontvallen. Myriam en Kristien dromen dat "de spontaniteit van Zoekpunt nog verder groeit" en dat mensen "steeds beter om kunnen met de gedachte dat ze in Zoekpunt niet 'moeten' kopen".

Na het gezamenlijk getijdengebed in de woonkamer van de dekenij en een ontbijt met muziek bezoeken we de volgende ochtend het winkelpand en beluisteren we het verhaal van een bezoeker en de vrijwilliger van dienst ...

En dan is het tijd om op de fiets te stappen richting ons volgende project.



Raf Lust, coordinator van Space for Grace



Eindverslag Space for Grace & Hefboom vzw

Op 15 december ontvingen we vanuit Space for Grace en Hefboom vzw (die het financiële aspect behartigt) het Eindverslag van de opstart van Zoekpunt. Een bemoedigend rapport!

Jullie project mag beschouwd worden als een geslaagd project. Jullie hebben op verschillende manieren Zoekpunt op de kaart gezet. Niet als een doel op zich, maar als een middel om als katholieke geloofsgemeenschap van Genk naar buiten te treden. De projectcoördinator bewaart warme herinneringen aan zijn bezoek naar aanleiding van Tracing Grace 2.0. Hij kon vaststellen hoe jullie bijdrage aan Genk Ge(de)nkt een mooie illustratie is van waar Zoekpunt voor wilde staan. Proficiat!

We beschouwen jullie rapport daarom ook als een eindrapport. De Stuurgroep Space for Grace houdt jullie graag op de hoogte van de verdere uitbouw van het innovatief netwerk. Laat gerust ook van jullie kant iets horen! We wensen jullie alle succes om, ondanks het remmend effect van Covid-19, jullie project nog verder uit te bouwen.

Financieel jaarverslag 2021

Beschikbare middelen op 1-1-2021	Inkomsten 2021	Uitgaven 2021	Beschikbare middelen op 31-12-2021
	percent op verkoop 879,59 € giften 4.350,00 €	alg. kosten Shopping 2 2.340,00 € elektriciteit (verwarming) 1.683,05 € patrimoniumtaks 431,96 € brandverzekering 62,88 € Sabam - Unisono 242,21 € internet 276,00 € werkingskosten 1.005,10 €	
3.249,56 €	totaal: 5.229,59 €	totaal: 6.041,20 €	2.437,95 €

Zoekpunt financieel ondersteunen?

Het winkelpand wordt ons gratis ter beschikking gesteld door vzw Parochiale Werken van het Dekenaat en voor de opstart en de eerste werkingsgelden mochten we in 2020 rekenen op een toelage van 'Space for Grace'.

Vanaf 2021 moest het project financieel zelfdragend zijn, wat - dankzij vele gulle giften - is gelukt.

Ook voor het nieuwe jaar zijn we aangewezen op giften van sympathisanten.

Doe ook jij een duit in het zakje? BE15 7360 5002 9230, "Zoekpunt", 3600 Genk.



Zoekpunt in vier kernwoorden

- ✓ ONTMOETINGSPUNT: Zoekpunt is een ontmoetingsplaats rond zingeving en geloof; waar we vooral naar elkaar luisteren en van elkaar leren.
- ✓ PRIKKELPUNT: via doordenkertjes op het tv-scherm en tekstkaartjes op het levensboompje, nodigen we mensen uit om even stil te vallen en te mijmeren.
- ✓ INFORMATIEPUNT: mensen kunnen in Zoekpunt terecht met al hun vragen rond zingeving en geloof, maar ook voor praktische vragen rond parochie en Kerk.
- ✓ WINKELPUNT: het Pastoraal Informatiecentrum (de winkel van het bisdom) heeft in Zoekpunt een **mooi** assortiment met wenskaarten, boeken en zinvolle geschenken.

Vrijwilliger worden in Zoekpunt ?

Zoekpunt wordt gedragen door vrijwilligers!

- ✓ Er zijn vrijwilligers, die de permanentie verzorgen: gelovige mensen met een luisterend oor en het hart op de juiste plaats! Misschien ben ook jij bereid om geregeld een dagdeel in onze kerkplek aanwezig te zijn?
- ✓ Er zijn vrijwilligers welkom voor het inhoudelijke luik: mensen met een vlotte pen en een eigentijdse geloofstaal, voor het materiaal in de prikkeletalage, het tv-scherm en de tekstmandjes;
- ✓ Er zijn vrijwilligers welkom voor de presentatie: creatieve mensen of handig met de pc, zodat we de etalages, de winkelrekken, de infostand ... kunnen presenteren met de nodige stijl en uitstraling;
- ✓ En misschien heb jij zelf wel een idee hoe jij een bijdrage zou kunnen leveren ... Laat het ons horen! Stuur een mailtje naar zoekpunt@dekenaatgenk.be; of meld je in de dekenij, Molenstraat 2C, Genk.

Een zegen zijn voor elkaar!

Bij de geboorte van Jezus
hebben we de menslievendheid
van Hem herkend,
die zich noemt: "Ik zal er zijn voor u".

Zoals Hij ons heeft voorgeleefd,
pogen wij:

zacht te zijn
voor wie door hardheid van mensen is verwond

medelevend luisteren
naar het verhaal van wie vereenzaamd leeft

waardering laten aanvoelen
wie alle zelfvertrouwen mist

trouw nabij blijven
wie niet meer in de goedheid van het leven gelooft

in iedere ontmoeting
telkens weer het beste leggen van onszelf.

Zo hopen we hier en nu
Jezus' zegen voor elkaar te zijn.

V. Deschacht

**Zoekpunt - Shopping 2, 3600 Genk
komende vanuit hoofdgang Shopping 1: tweede pand links
dinsdag-zaterdag 10-12 en 14-16 uur
zoekpunt@dekenaatgenk.be**