

Beste vrijwilliger, sponsor of sympathisant,

We zijn blij u dit nieuwe jaarverslag (al het vierde!) te mogen aanbieden. U mag het beschouwen als een teken van onze dankbaarheid voor de medewerking, de financiële steun en de sympathie.

Want Zoekpunt leeft, in al zijn functies: als ontmoetingspunt, als prikkelpunt, als infopunt en als winkelpunt.



De vrijwilligers van Zoekpunt aan het woord ...

“ik weet niet of ik in God geloof ... Is dat raar? Mijn moeder bad tot alle heiligen. Ik geloof daar niet in. Ik voel wel dat mijn overleden man dicht bij me is. Is dat raar? - Nee, mevrouw, niets is raar. Alles is oké zolang u er zich prettig bij voelt. En fijn dat u de aanwezigheid van uw man voelt. - Zou dat gevoel zoiets als God kunnen zijn? Is dat raar? Misschien dat ik toch wel in God geloof nu ik dat zo zeg ...”

“Mijn zoon heeft verschillende pelgrimstochten gewandeld en is nu atheïst. Hij is momenteel op vakantie in Zuid-Amerika en ik heb al enkele dagen niets van hem gehoord. Dat is vreemd, want normaal laat hij weten als hij naar een gebied gaat waar geen bereik zal zijn. Ik maak me zorgen. - Wilt u samen bidden en God vragen om op uw zoon te letten? - Oh ja, wilt u dat met mij doen?!”

Een bezoeker komt binnen, kijkt rond en zegt dat het een leuk winkeltje is. Ik leg de werking van Zoekpunt uit. Hij is even stil en vraagt dan of we er echt voor iedereen zijn, waarop ik antwoord: ja, uiteraard. Hij is namelijk homo en heeft het in de kerk in Nederland moeilijk. Vervolgens hebben we een heel fijn gesprek over geloven. De mijnheer dankt mij voor het openhartig gesprek en ik dank hem voor zijn openhartigheid en inzichten.

Ik ben zo blij als (groot)ouders met hun kind(eren) – of is het andersom? – voorbij komen lopen en de kinderen hun (groot)ouders op de tekstkaartjes of de prikkeletalage wijzen. Vaak moeten kinderen nogmaals aan de hand van de (groot)ouder trekken om hun aandacht te vestigen op hetgeen het kind ziet. En meestal lukt het om de (groot)ouders even te doen stilstaan en met de ogen van hun kind te kijken.

De prikkeletalage & het tekstboompje/mandje

Eén van de missies van Zoekpunt is 'prikkelpunt' zijn: met de prikkeletalage – enkele symbolen en een filmpje dat te denken geeft – even de aandacht van de mensen trekken; en met een voorwerp in een mandje of een tekstkaartje aan het boompje de mensen iets ter inspiratie laten meenemen ...

Op een jaar tijd zijn er ± 4.000 kaartjes en hebbingetjes meegenomen. De zaaier doet zijn werk ... en gelooft in de kracht van de boodschap!

Dubbel bisschoppelijk bezoek!

Op woensdag 12 juli mochten we in Zoekpunt twee bisschoppen onthalen. Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, wilde al lang een bezoekje brengen aan Zoekpunt. Hij deed dit samen met Mgr. Yousef Matta, Grieks-Katholieke Melkitische Aartsbisschop van Galilea (één van onze zusterbisdommen), die enkele dagen op bezoek was in ons bisdom.

De Melkitische kerk is de landeigen kerk, en verzamelt dus de Palestijnse christenen. In Galilea zijn deze christenen al eeuwenlang een minderheid. Maar toch worden ze gewaardeerd om hun verbindende kracht en hun bijdrage aan een respectvol samenleven. De bisschop van Galilea was bijzonder geïnteresseerd in het project van Zoekpunt. Hij bevestigde ons in de overtuiging dat we nieuwe wegen moeten zoeken om 'de schat van ons geloof' getuigend aan te reiken aan de zinzoekers van onze tijd.

Aansluitend werd hen en de medewerkers van Zoekpunt een maaltijd aangeboden in de Crypte, waar we ook bijgaande foto maakten. Jammer dat niet al onze onthaal-medewerkers erbij konden zijn (en dus ook niet allen op de foto staan).

Het was in elk geval een boeiende, leerzame en gezellige ontmoeting!



Bond Zonder Naam & Oxfam Wereldwinkel in Zoekpunt

In het voorjaar kregen we een vraag van Bond Zonder Naam: ze zochten een plek voor een nieuwe 'huiswinkel' in Genk. Er was geen twijfel: welkom in Zoekpunt.

Eind mei sloot de Genkse Wereldwinkel in de Nieuwstraat de deuren. In samenwerking met de Wereldwinkel van Oudsbergen biedt Zoekpunt sinds 1 juni in Zoekpunt een assortiment van Wereldwinkel-producten aan.

Op deze wijze vindt een nieuw publiek de weg naar Zoekpunt. En ook wij leren op onze beurt nieuwe mensen kennen. Verbinding verrijkt!



Zoekpunt naar buiten!

We stellen vast dat binnenlopen in Zoekpunt voor vele mensen toch een hoge drempel blijft. Dus zoeken wij naar wegen om zelf naar buiten te gaan!

Zo waren we aanwezig op een netwerkmoment van de stad Genk, Unizo en nog andere partners. Het was duidelijk dat de – in leeftijd vrij jonge – aanwezigen meer aandacht hadden voor hun drankje, hapje en degenen die elkaar al kenden, dan in de werking van Zoekpunt en zingeving.

Wat wel zin had, was onze aanwezigheid op de zondagsmarkt: éénmaal in juli en éénmaal in augustus. Een rommel- of zondagsmarkt trekt ongelooflijk veel mensen. Er zijn dan ook mensen die er verloren bij lopen en waarschijnlijk nooit Zoekpunt zouden binnen stappen. Nu konden ze alle aandacht krijgen, die ze nodig hadden, met nog een gratis kop koffie en een plakje cake of wafel. Eveneens waren er mensen die even de tijd namen voor bewustwording en zingeving.

De verkoop van het Vredeslicht buiten het pand van Zoekpunt in de tijden van de donderdagmarkt trok meer aandacht dan anders. Zo konden we verder de boodschap van vrede, licht, warmte en verbondenheid uitbrengen. Dit jaar hadden we toelating van Shopping 2 om de vlam van Bethlehem brandend te houden in ons pand en konden we direct een kaars van iemand aansteken.



Financieel jaarverslag 2023

Beschikbare middelen op 1-1-2023	Inkomsten 2023	Uitgaven 2023	Beschikbare middelen op 31-12-2023
	percent op verkoop 965,32 €	alg. kosten Shopping 2 2.589,48 €	
	giften 7.170,00 €	elektriciteit/verwarming 2.304,92 €	
		patrimoniumtaks 1.615,13 €	
		brandverzekering 62,88 €	
		Sabam - Unisono 270,42 €	
		internet 276,00 €	
		werkingskosten 773,85 €	
1.171,78 €	totaal: 8.135,32 €	totaal: 7.892,68 €	1.414,42 €

Zoekpunt financieel ondersteunen?

Het winkelpand wordt ons gratis ter beschikking gesteld door vzw Parochiale Werken van het Dekenaat en voor de opstart en de eerste werkingsgelden mochten we in 2020 rekenen op een toelage van 'Space for Grace'.

Vanaf 2021 moest het project financieel zelfdragend zijn, wat - dankzij vele gulle giften – ook in 2023 is gelukt.

**Ook voor het nieuwe jaar zijn we aangewezen op giften van sympathisanten.
Doe ook jij een duit in het zakje? BE15 7360 5002 9230, Zoekpunt, 3600 Genk.
Dank ook aan de mensen die maandelijks steunen via een permanente opdracht.**

Zoekpunt in vier kernwoorden

✓ ONTMOETINGSPUNT: Zoekpunt is een ontmoetingsplaats rond zingeving en geloof; waar we vooral naar elkaar luisteren en van elkaar leren.	✓ PRIKKELPUNT: via doordenkertjes op het tv-scherm en tekstkaartjes op het levensboompje, nodigen we mensen uit om even stil te vallen en te mijmeren.
✓ INFORMATIEPUNT: mensen kunnen in Zoekpunt terecht met al hun vragen rond zingeving en geloof, maar ook voor praktische vragen rond parochie en Kerk.	✓ WINKELPUNT: het aanbod van het Pastoraal Informatiecentrum (de winkel van het bisdom) is dit jaar uitgebreid met artikelen van Bond Zonder Naam én Oxfam-Wereldwinkel.

Vrijwilliger worden in Zoekpunt ?

Zoekpunt wordt gedragen door vrijwilligers!

- ✓ Er zijn vrijwilligers, die de permanentie verzorgen: gelovige mensen met een luisterend oor en het hart op de juiste plaats! Misschien ben ook jij bereid om geregeld een dagdeel in onze kerkplek aanwezig te zijn?
- ✓ Er zijn vrijwilligers welkom voor het inhoudelijke luik: mensen met een vlotte pen en een eigentijdse geloofstaal, voor het materiaal in de prikkeletalage, het tv-scherm en de tekstmandjes;
- ✓ Er zijn vrijwilligers welkom voor de presentatie: creatieve mensen of handig met de pc, zodat we de etalages, de winkelrekken, de infostand ... kunnen presenteren met de nodige stijl en uitstraling;
- ✓ En misschien heb jij zelf wel een idee hoe jij een bijdrage zou kunnen leveren ... Laat het ons horen! Stuur een mailtje naar zoekpunt@dekenaatgenk.be; of meld je in de dekenij, Molenstraat 2C, Genk.

Voor 2024: droom ... met de hand aan de ploeg!

Droom van vriendschap voor de rest van je dagen.

Droom van het beste voor heel je familie.

Droom dat het goede gedaan kan worden.

Droom van de liefde en droom van vrede.

Maar als je droomt, dagdroom dan niet.

Droom met de handen aan de ploeg.

En bid, dat God je kracht geeft, genade en moed om te bidden, te werken en te sterven voor je droom.

(uit Zuid-Afrika)

Zoekpunt - Shopping 2 te Genk
komende vanuit hoofdgang Shopping 1: tweede pand links
dinsdag-zaterdag 10-12 en 14-16 uur
zoekpunt@dekenaatgenk.be