

jaarverslag 2024

Beste vrijwilliger, sponsor of sympathisant,

Voor u ligt alweer het vijfde jaarverslag. In mei 2025 viert Zoekpunt zijn vijfjarig bestaan, wat we zeker ook met handelaren in Shopping 2 zullen vieren, wat bij de opening wegens corona niet mogelijk was. We kijken dankbaar terug op een jaar waarin we op verschillende wijzen aanwezig mochten zijn, op vele luistermomenten en gesprekken aan onze lange tafel en op onze vrijwilligers die collegiaal voor elkaar inspringen.



Vrijwilligers van Zoekpunt aan het woord ...

Een jonge vrouw kocht enkele cadeautjes voor een nichtje dat de Eerste Communie zou doen. Ook kocht ze geschenkjes voor het broertje en babyzusje. Uiteindelijk waren het vele pakjes die apart ingepakt moesten worden. De vrouw vroeg of ze kon helpen. Met nog een rol inpakpapier en een schaar gingen we samen aan de slag. Tegelijkertijd hadden we een aangenaam gesprek. Eén van die mooie momenten om op terug te kijken.

Een mager uitziende man stapte binnen. Hij ging zitten en vertelde over de voorbije maanden, waarin hij erg ziek was geweest. Ik zag iets uit zijn neus naar beneden komen en beeldde me in waar 'het' zou vallen en wanneer. Ik pakte een doosje tissues en zette het voor hem neer. Hij pakte zijn sjaal en veegde zijn neus af. Dat was een goede oefening voor mij om niet te oordelen.

Na een tijdje in de gang te hebben gedraald, durft een man de stap naar binnen zetten. Hij vertelt dat hij door een relatiebreuk dakloos is geworden, en nu elke avond naar de daklozenopvang in Hasselt gaat. Bij een tas warme koffie geven we een kaartje van Crème Brulée, de winteropvang van daklozen van Stad Genk. De volgende week horen we dat hij de weg heeft gevonden, en dat hij met de hulp van het OCMW naar een woning zoekt.

Sommige mensen komen alleen binnen om te klagen, lijkt het. Zichtbaar lichter verlaten ze dan Zoekpunt. Om zelf niet dat gewicht mee te torsen, laat ik de klaagzangen ook maar los. We zijn er natuurlijk voor iedereen ...

De prikkeletalage & het tekstboompje/mandje

Er zijn mensen die intussen weten dat we om de 4 tot 6 weken een ander thema in de prikkeletalage hebben en dan ook andere kaartjes aan het levensboompje of in een mandje. Ze komen geregeld kijken of het al zover is. Als ze zien dat het thema nog niet is veranderd, gebaren ze dat ze binnenkort weer langskomen. Zo zijn we er eveneens voor mensen die niet binnen komen.

Op een jaar tijd zijn er ongeveer 4.000 kaartjes en hebbedingetjes meegenomen. De zaaier doet zijn werk ... en gelooft in de kracht van de boodschap!

In opdracht

Op vraag van een Genkse parochie mochten we binnen een bepaald budget geschenkmandjes maken. Dat zijn fijne opdrachten, want je kunt zo een deel van je assortiment laten zien, met een infokaartje van Zoekpunt erbij, waarop staat dat we nog zoveel meer zijn dan een winkelpunt.



Winkelassortiment in Zoekpunt

Het assortiment in Zoekpunt toont wie we zijn en wat we doen. We vinden fairtrade belangrijk en zijn blij met de samenwerking met Oxfam Werelwinkel in Oudsbergen die ons van voorraad voorziet. Bond Zonder Naam wil met kaarsen, spreukkalenders en wenskaarten mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. Er werken mensen die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen. Daar werken we graag aan mee door de BZN-artikelen te verkopen. Gelukkig is er vraag naar paternosters, bijbels in groot en klein formaat en kruisen voor aan de muur; dat doet ons gelovig hart goed. Er is altijd wel een kaart nodig voor een overlijden of iemand om te feliciteren of bedanken, een geboorte of om iemand zomaar een kaart met een zinvolle tekst te sturen. Themakaarten rond de periode van Eerste Communie & Vormsel, Pasen en Kerstmis & Nieuwjaar verkopen we eveneens.

Uit onze comfortzone



Om te voorkomen dat onze kerkplek in een shopping een comfortzone wordt, proberen we daar soms aan te ontsnappen. We breiden Zoekpunt een enkele keer uit door aan een tafel voor ons pand narcissen ten voordele van Broederlijke Delen of soep ten bate van Welzijnszorg te verkopen, een Koffiestop te houden en met het Vredeslicht warmte en verbondenheid te brengen.

Tevens waren we wederom tweemaal aanwezig op de zondagsmarkt. De gratis koffie, cake en taart zullen best hun aantrekkingskracht hebben. Toch is het op dit soort dagen duidelijk dat we er zo iets beter kunnen zijn voor mensen die zich eenzaam voelen en nood hebben aan een praatje. Goed dat we ook dan aanwezig zijn.

Met dank aan de beheerder van Shopping 2 voor de toelating om buiten Zoekpunt aanwezig te zijn.

Space for Grace

In september 2024 werd in opdracht van het kerkvernieuwingsproject Space for Grace een verslagboek gemaakt over gerealiseerde projecten, met als titel “Zoveel toekomst”. Ook Zoekpunt krijgt in dit boek een prominente plaats. Het is een hartverwarmend boek, dat durvers en dromers van over heel Vlaanderen met elkaar verbindt. Er ligt een inblikexemplaar ter beschikking in onze Kerkplek in Shopping 2. We zijn trouwens nog steeds dankbaar voor de kans en de ondersteuning die we in 2020 vanuit Space for Grace hebben mogen ontvangen.



Team van Zoekpunt

Iedere medewerker neemt een dagdeel voor haar of zijn rekening. De maandelijkse beurtrol inplannen, gaat doorgaans – ondanks wisselingen – van een leien dakje. In augustus hebben we voor het eerst de deuren een week, waarin een feestdag viel, moeten sluiten omdat de helft van ons team op vakantie was. We kunnen niet enkele rekenen op de permanentie van de vrijwilligers, maar ook op hun hands on-vaardigheden. Vanaf november werd ons team versterkt door Lars Was, die sinds september als pastor Zinzoekers voor dekenaat Genk aan de slag is gegaan.

Financieel jaarverslag 2024

Beschikbare middelen op 1-1-2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2024	Beschikbare middelen op 31-12-2024
	percent op verkoop 1.312,84 € giften 6.477,00 €	alg. kosten Shopping 2 2.900,67 € energiekosten 1.264,96 € patrimoniumtaks 1.615,13 € brandverzekering 62,88 € Sabam - Unisono 286,49 € internet 276,00 € werkingskosten 318,00 €	
1.414,42 €	totaal: 7.789,84 €	totaal: 6.724,13 €	2.480,13 €

Zoekpunt financieel ondersteunen?

Het winkelpand wordt ons gratis ter beschikking gesteld door vzw Parochiale Werken van het Dekenaat en voor de opstart en de eerste werkingsgelden mochten we in 2020 rekenen op een toelage van ‘Space for Grace’.

Vanaf 2021 moest het project financieel zelfdragend zijn, wat - dankzij vele gulle giften – ook in 2024 is gelukt.

**Ook voor het nieuwe jaar zijn we aangewezen op giften van sympathisanten.
Doe ook jij een duit in het zakje? BE15 7360 5002 9230, Zoekpunt, 3600 Genk.
Dank ook aan de mensen die maandelijks steunen via een permanente opdracht.**

Zoekpunt in vier kernwoorden

✓ ONTMOETINGSPUNT: Zoekpunt is een ontmoetingsplaats rond zingeving en geloof; waar we vooral naar elkaar luisteren en van elkaar leren.	✓ PRIKKELPUNT: via doordenkertjes op het tv-scherm en tekstkaartjes op het levensboompje, nodigen we mensen uit om even stil te vallen en te mijmeren.
✓ INFORMATIEPUNT: mensen kunnen in Zoekpunt terecht met al hun vragen rond zingeving en geloof, maar ook voor praktische vragen rond parochie en Kerk.	✓ WINKELPUNT: met aanbod van het Pastoraal Informatiecentrum (de winkel van het bisdom), artikelen van Bond Zonder Naam en Oxfam-Wereldwinkel.

Vrijwilliger worden in Zoekpunt?

Zoekpunt wordt gedragen door vrijwilligers!

- ✓ Er zijn vrijwilligers, die de permanentie verzorgen: gelovige mensen met een luisterend oor en het hart op de juiste plaats! Misschien ben ook jij bereid om geregeld een dagdeel in onze kerkplek aanwezig te zijn?
- ✓ Er zijn vrijwilligers welkom voor het inhoudelijke luik: mensen met een vlotte pen en een eigentijdse geloofstaal, voor het materiaal in de prikkeletalage, het tv-scherm en de tekstmandjes;
- ✓ Er zijn vrijwilligers welkom voor de presentatie: creatieve mensen of handig met de pc, zodat we de etalages, de winkelrekken, de infostand ... kunnen presenteren met de nodige stijl en uitstraling;
- ✓ En misschien heb jij zelf wel een idee hoe jij een bijdrage zou kunnen leveren ... Laat het ons horen! Stuur een mailtje naar zoekpunt@dekenaatgenk.be; of meld je in de dekenij, Molenstraat 2C, Genk.



Voor 2025: hoop ...

Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen de weg.

Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:

het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is -
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.

(uit 'De kleine hoop' van Charles Péguy)



Zoekpunt - Shopping 2, 3600 Genk
komende vanuit hoofdgang Shopping 1: tweede pand links
dinsdag-zaterdag 10-12 en 14-16 uur
zoekpunt@dekenaatgenk.be